

16.88x15.97	1/2	עמוד 24	השקמה חולון ואזור	04/01/2017	56680624-7
בית חולים וולפסון - 20160					

ליבו של אייזק נדם, אבל

הזמרת מירה עווד, שמלווה את פעילות "הצל ליבו של ילד" בוולפסון, משיקה שיר חדש "החדרים שבלבך". עווד כתבה את השיר לאחר שנחשפה אישית לסיפורו של הילד אייזק, שנותר בלבו בוולפסון. למרבה הצער, אייזק שהובא לניתוח בשלב מתקדם מדי של מחלתו - לא שרד. בטור מיוחד ל"השקמה" עווד משתפת בהיכרותה עם העמותה, וחשיבותה

נה בוולפסון, פגשתי משפחות מטנזניה, מאתיופייה, מעיראק ומפלסטין, היושבות בחדר ההמתנה - לצד משפחות ישראליות. המשותף לכולן: הדאגה התהומית לגורל ילדיהם הקטנים המאושפזים במקום. סדר העדיפויות הבהיר, שיש יותר מן המי שותף מאשר מן השונה, וזה נגע לליבי. החלטתי להצטרף לפעילות העמותה בתור שג"רירת רצון טוב, ואף נסעתי עם הצוות של "הצל ליבו של ילד" לטנזניה, כאשר השיי קו שם את הדר ניתוחי הלב הראשון לילדים.



למען הילדים. מירה עווד וילדי עמותת "הצל ליבו של ילד" | צילומים: פרטי

הכאב הגדול: אייזק לא שרד את הניתוח

באחד הביקורים שלי למרכז של הצל ליבו של ילד בחולון, פגשתי את אייזק, ילד בן שנה וחצי שנראה כמו תינוק בן שבעה חודשים, בגלל מחלת הלב ממנה סבל. הוא היה מה שנקרא "תינוק כחול",

מותה הצילה יותר מ-4,000 ילדים ממדינות אפריקה, דרום אמריקה, אירופה, אסיה והמזרח התיכון והכשירה למי עלה מ-100 אנשי צוות רפואי במדינות אלו. כשביקרתי בפעם הראשונה

ממדינות מתפתחות ברחבי העולם. עיקר פעילות העמותה מרוכזת סביב המרכז הרפואי וולפסון וכמו כן, בקליניקות קרדיולוגיות בארץ ובחו"ל - לאבחון מטופלים ולמעקב רפואי. עד כה העיקרית בעבודה של "הצל ליבו של ילד" לפני כעשור ומייד התאהבתי. "הצל ליבו של ילד" היא עמותה בינלאומית שבסיסה בישראל, הדואגת לניתוחי לב מצילי חיים ומעקב רפואי לילדים

8.41x22.66	2/2	עמוד 25	השקמה חולון ואזור	04/01/2017	56680625-8
בית חולים וולפסון - 20160					



החנוכה שהגיעו השנה באותו תאריך בדיוק, אני מגישה את השיר שכתבתי על איזוק לאחר מותו, שנקרא "החרדים שבליבך", לקהל הרחב במתנה. השיר נכתב בשלוש השפות שהקיפו את איזוק בימים ששהה בארץ: עברית, ערבית ואנגלית. הקהל מוזמן להוריד את השיר חינם מהאתר שלי ובתמורה לכך - אני מבקשת בקשה אחת קטנה: להיכנס אל האתר של "הצל ליבו של ילד", לקרוא, להתעניין ולתרום בהתאם ליכולת.

האתר של "הצל ליבו של ילד":
www.saveachildsheart.com
 האתר שלי: www.miraawad.co
 באיחולי שנת שלום וסוד לידרות.

מירה עוז



והוא הוטס לישראל לעבור ניתוח. למרות החולשה הגדולה של גופו, רוחו של איזוק הייתה איתנה והחיוך שלו פשוט האיר את החדר וכבש אותי לגמרי. לצער כולנו ולשיברון ליבי המוחלט, איזוק לא שרר את הניתוח. והסיבה?

"החלטתי להצטרף לפעילות העמותה בתור שגרירת רצון טוב, ואף נסעתי עם הצוות של 'הצל ליבו של ילד' לטנזניה, כאשר השיקו שם את חדר ניתוחי הלב הראשון לילדים"

אבחון מאוחר. אילו איזוק היה נלקח לרופא בשלב יותר מוקדם בחייו, היה סיכוי גדול שהוא עדיין היה איתנו היום, ממלא את החדר בחיוכים.

וזה בדיוק הבעיה בהרבה מקומות בעולם, בדיוק היכן שמערכת הבריאות אינה מפוחדת דיו בכדי לתת מענה, וכאן - "הצל ליבו של ילד" נכנסים לתמונה. אמנם איבדנו את איזוק, אבל אני התחייבתי לעשות כל מה שביכולתי בכדי לעזור לעמותה להציל כמה שיותר ילדים כמוהו. ולכן בסימן סגירת שנה אורחית וברוח החגים, חג המולד וחג