

23.28x30.28	4/4	10 עמוד	מערב - המוסף	03/04/2015	47280982-0
10199101 בית חולי - 20160					



רחמימליביץ עם חברו, הנשיא לשעבר יצחק נבון, באירוע לרגל יום הולדתו ה-80. למטה מימין: דסי רבינוביץ' ז"ל

ציולמים: רענן כהן, פלאש 90

דסי התקיים בשנת 1994, כאשר גילה בריאותיה גוש סרטני ממאיר שלא אובחן בעבר. "הייתה לי חיבה מיוחדת לדסי", מספר פרופ' רחמימליביץ. "היא הייתה מלאה בשמחת חיים, למרות שהיה ברור שמחלתה נמצאת בשלב מתקדם ביותר. לאחר טיפול כימותרפי והקרנות, עברה דסי בין היתר הש- תלת מוח עצם עצם עצמית. אך למרות כל מאמצינו, מצבה הלך והחמיר, ולכן הגענו למסקנה שהמשך הטיפול יוכל להיות תומך בלבד. בנסיבות שנוצרו, דסי ומשפחתה חיפשו סיוע בכית החולים רמב"ם, וזו זכותם".

אלא שבמהלך 1996, בזמן שטופלה ברמב"ם, התייצבה דסי מספר פעמים ביחידה לאשפוז יום של המחלקה ההמ- טולוגית בהדסה. "התברר לי בדיוק שהיא הגיעה בכל פעם על דעת עצמה, ללא תיאום עם רופאיה, וביקשה לקבל טיפולים שונים", משחזר פרופ' רחמימליביץ. "הערת לצוות הרפואי שלא ייתכן להעניק טיפול ללא תיאום עם רופאיה של דסי, וביקשתי כי יידעו אותי אם תופיע פעם נוספת. כעבור כמה ימים דסי צלצלה למחלקה וביקשה שוב לקבל טיפול. לרוע מזלי הייתי באותו הזמן בישיבה בכנסת, והצ- וות לא השיג אותי בטלפון. על כן האחיות הבהירו לדסי כי ללא אישור ממני לא יוכלו לטפל בה".

דסי ומשפחתה הגישו תלונה במשרד הבריאות נגד פרופ' רחמימליביץ, וכשהגישו שהטיפול בתלונה מתממה, פוצצו את הנושא בתקשורת.

האמת, כעסת על דסי כשעברה לרופא אחר?

"בישיבת הצוות שבה נמסר לי על כך לראשונה, אמרתי במפורש שרצונו של אדם, כבודו. מעולם לא החזקתי מטר- פל בכוח, ומעולם לא מנעתי מחולה ייעוץ אצל רופא אחר. זה לא האופי שלי. לצערי הרב, לא ניתן היה לרפא את דסי, קרוב לוודאי משום שמחלתה התגלתה בשלבים מתקדמים. הבקשה לדווח לי על הגעתה להדסה, לאחר שהייתה מטופ- לת כבר בבית החולים רמב"ם, נעשתה משיקול רפואי בלבד וכדי למנוע טעויות".

הצונאמי התקשורת בפרשה עורר דיונים בשאלת מו- סריותה של הרפואה בישראל והוביל להקמתה של ועדת בדיקה. בהוראת מי שהיה עורך דינו באותה תקופה, נאלץ פרופ' רחמימליביץ לשמור על שתיקה מול התקשורת ומול דסי ובני משפחתה. דסי נפטרה בספטמבר 1996, שבועיים לאחר שיישרה את ההדורים עם פרופ' רחמימליביץ. בשיחתם הקריא לה את המכתב שכתב לה עם פרוץ הפרשה, אך כא-

הקברים העתיקים שהתגלו בשטה, ובמשכר בין החרדים לבית החולים הדסה על רקע פרשת האם המרעיבה. אין סיפוק גדול יותר מלתת יד להבראת המערכת. אני מאמין גדול בקירוב לבבות ותמיד מוכן לעזור, למרות שלפעמים יש עלי ביקורת בנושא".

הביקורת קשורה לעובדה שאתה מתגורר במגדלי אקירוב ומתחכך בשועי המדינה?

"אני יודע שאומרים שאני טוב, אבל אני מוכן לסייע גם למנקה במסדרון, אם היא תבקש ממני".

אומנם הצלחת כפתרון סכסוכים של אחרים, אבל כמה שקשור לחברתך לשעבר, לאה רבין, נראה כי נכשלת.

"עם לאה ויצחק רבין הייתה מערכת יחסים מיוחדת. כמעט כל שבת שיהקנו יחד טניס. כבוקר שבו יצחק נרצח שיחקתי מול לאה ובערב הגעתי לנחם אותה. לא שכאשר לאה שמעה שאני מיווד גם עם משפחת נת- ניהו, היא בחרה לנתק את הקשר ולא דיברה איתי עד יום מותה. מאוד הצטערתי על כך, כי אני לא חושב שידידות עם אדם מסוים צריכה לפסול חברות עם אדם אחר. למרות שאני מכיר המון אנשים, ותמיד תראי אותי עושה מינגלינג בכנסים רפואיים, לצערי, לא היה מי שיגשר ביני לבין לאה".

בינ מי למי תיווכת לאחורונה?

"כעת אני מייצע ליגאל כהן אורגד, המכהן כנשיא אוניברסיטת אריאל, בהקמת מרכז בריאות גדול. המקום אמור לשרת את תושבי הסביבה היהודים והערבים, וגם לשמש כמרכז הוראה לסטודנטים. יגאל דיבר איתי גם על הקמת בית ספר לרפואה באוניברסיטה, ואסייע בסיווף הפקולטה לבתי החולים. אשמח לתרום לקידום הרעיון, כי יש מחסור חמור ברופאים בישראל. בכלל אני חרד מאוד למצב הרפואה בישראל".

לו התבקשת, מה היית מייצע לשר הבריאות החדש? קודם כל להגדיל את המשאבים, כי תקצוב מערכת הבריאות לא השתנה באותה הפרופורציה של הגידול באוכלוסייה. זו הדרך היחידה לדאוג לחולים ובמקביל לשמור על הרופאים הטובים והמומחים".

ומתי תפסיק לדאוג לכולם ותצא לפנסיה?

"מה אעשה בפנסיה?"

תשתכשך בכריכה עם אהוד ברק, תיהנה מהשירה של גלי עטרי המתגוררת בבניין שלך, תטייל בעולם עם אשתך ותשחק עם 11 נכדיך.

"את ברק פגשתי בכריכה כשהגיע עם נכדיו, אבל אני עדיין מעדיף לשחק טניס ועושה את זה כל שבוע. למרות גילי, אני עדיין נהנה מהעבודה, והיא שמחוקה אותי ומ- ספקת לי אתגר. אני אוהב להתעסק במחקר, לנסוע בעולם לכנסים רפואיים, ובכל פעם שאני מפרסם מאמר חדש, אני מרגיש שנולד לי ילד".

מור נאלץ להטמינו עמוק במגירה.

את תחושת התסכול מהפרשה, האכזבה מחלק מהקול- גות והחשש מאובדן הקריירה רבת השנים הוא הסתיר תחת החיך. לראשונה גולל את גרסתו בספרו "הדם הוא הנפש", שפורסם שש שנים לאחר שוועדת הבדיקה נופה בו. הוא המשיך לנהל את המחלקה בהדסה ארבע שנים נוספות, עד גיל 65, ולאחריו עבר לנהל את המחלקה ההמטולוגית בבית החולים וולפסון.

קוראים לי סנוב

בשנת 2000 הסתער פרופ' רחמימליביץ במלוא הכוח על המחלקה החדשה בוולפסון, שאותה ניהל עד לפני כשנתיים וחצי. במקביל הגיש במשך שנים תוכנית טלוויזיה בנושא בריאות. מאז פרש מניהול, רחמימליביץ עובד במחלקה שלוש פעמים בשבוע, ויומיים נוספים הוא מקדיש לייעוץ בבית החולים בילינסון. בין לבין הוא משמש כיו"ר האגף למד- יות רפואית בהסתדרות הרופאים.

את תפקידו האחרון קיבל פרופ' רחמימליביץ זמן קצר לאחר סיום שבידת הרופאים הגדולה בשנת 2011, שבמהלכה הצ- ליה לארגן מפגש בין יו"ר ההסתדרות הרפואית, ליאונרד אידלמן, לבין נתניהו. רק לאחר השיחה עם ראש הממשלה הסכים אידלמן לשבור את שבידת הרעב שנמשכה 12 יום. ימים ספורים אחר כך מצא פרופ' רחמימליביץ את עצמו מפשר בין אידלמן למתמחים שאיימו לפרוש מההסתדרות.

אז לצד הרפואה פתחת גם בקריירה של בורר?

"מתווך או מפשר הן מילים מתאימות יותר", צוחק רח- מימליביץ. "אכפת לי ואני אוהב לעשות את החיבורים האלה. סייעתי גם במשכר שפרץ בבית החולים ברזילי על רקע

"מי שמכיר אותי יודע שלא מתאים לי להתנהג בצורה שיוחסה לי. ההנחיה שלי הייתה מקצועית, אולם התקבלה על ידי דסי ומשפחתה כפגיעה אישית. לי ההזדמנות להתנצל בפני דסי לפני מותה"

